

Copia

Wy Carl then nyonde Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung p. Giöre Witterligt at denne Brefevisare , Lasse Pärsson i Hade i Gästrikland haferer här hoos oss varit och i underdånighet ödmuikligen begiärt optaga et Ödeshemman i Hedesunda Socken, Dahlkarsboda benämmt, Så efter Cronones Skatt och Jigelder igenom blifwer förmerat, och förbättrat at ödeshemman optages, Derföre få hafwe Wy af Gunst och nåde undt och efterlåtit, at han samma hemman må optaga, niuta, bruka och behålla och giöra oss och Chronan den Rätterheter och uthskylder af, men uppå det han deste bättre må komma hemmanet i bruk igen, Så hafwe må digest efterlåtit, at han 6. Åhrs frihet för uthlagor niuta må, Men månadshielpen skall han wara förplichtat at uthiöra, Det vårt CammarRåd , Cammererare, Fougten, och alle andre måge retta sig at efterretta. Af Upsala den 23. Marty Åhr 1607.

Carolus
(LS)

Likalydande med originalet som granden Pär Jonson i Dalkarsbo innehafwer, atterteras. Hedesunda den 24 Marty A: 1730.

Almeèn

Baksidan av samma kopia.

En sanfärdig berättelse huru som Lars Pärson fodra sig uthaf Öbyggarne så wähl som uthaf Chronan, till at opbygga sig på Öbygge fåbodställe; Sedan fick han måg ifrån Åhs Nills Germundson, och han betalte till Öbyggarne alt som det kunde fordras, samt flera. Hans Swåger Hångill Larson blef uthskutin af sine föräldrar för olydna, och försåg sig med Lägersmåhl 2. gånger; Altså war han begiär af sin Svåger at han skulle få sätta sig en Stugu uthpå fåbacken, och sedan begynte han inwefwa sig mer och mer till des han fick i tredindehlen, sedan will han i halfparten, sedan wore de till tings och blef ifån dömd, men så Länge de lefde så skulle de besitta för det de woro af ålder och blinhet, han, hans hustru och Syster det jag hustru Anna Larsdotter, efter mina förfäders berättelse wittnar, och jag här under sätter mit namn af Norbo den 19 feb. 1730.

Anna Larsdotter

Upsatt af Lars Staffanson i Nöthbo och afskrifit af: Almeèn

Anm. Anna Larsdotter var barnbarn till Nils Germundsson. Hennes mor dog i Nora socken 28/4 1693 vid ett besök i Åby by. I Nora sockens dödbok från denna tid står följande:

Döde Karin Nilsson

Född i Hedesunda socken Dalkarsbo 1620, fad. Nils Germundsson mor Ingebor Larsdotter, på sitt 24 år kommo uti äkta med Lars Bengtsson från Bagebo, sedermera kronones soldat, vilken Norrbo torp uppbyggt. Nu fastlagssöndagen 14 år sedan död. Sammantaget 35 år. 9 barn 6 söner 3 döttrar. En son två döttrar levande. Varit hos son i 7 år. 2 dagar för sin död besökt Åby.

Anm: Begreppet lägersmål eller lägerskap innebär könsumgången mellan ogifta, begå lönskaläge. Detta var åtalbart till 1855. Före 1741 måste kvinnan ”stå i uppenbar skrift”, vilket innebar att kvinnan (horan) skulle stå på en särskild pliktball i kyrkan och få sin avlösning i hela församlingens närvaro. Teologiskt innebar ceremonin dels att hon erkände sin skuld, dels att hon fick förlåtelse och togs upp i församlingen igen. Båda fick dessutom böta.

Anm: Tvister (ting) angående fastigheter avgjordes i Lagmansrätten. Tyvärr finns inte något protokoll bevarat från mitten an 1600-talet. Varken i Härnösand eller på Riksarkivet i Stockholm.